

Naar het restaurant

Omar gaat met zijn vriendin Sarah uit eten. Sarah houdt van Italiaans eten, maar Omar vindt sushi lekkerder. Sarah krijgt haar zin en ze gaan naar een Italiaans restaurant. Ze fietsen samen naar het restaurant. De ober wijst ze hun tafeltje en brengt ze een menukaart. Omar bestelt een pizza met champignons en Sarah neemt spaghetti met tomatensaus.

Na een half uur komt de ober het eten brengen. Ze zitten lekker te smullen van hun eten, totdat Sarah een haar in de spaghetti vindt. De kok biedt zijn excuses aan en ze hoeven niet te betalen voor het eten. De volgende keer gaan ze toch maar sushi eten!

Heb je de tekst begrepen?

1) Van welk eten houdt Sarah?

- a) Chinees eten
- b) Italiaans eten
- c) Nederlands eten
- d) Frans eten

2) Naar wat voor restaurant gaan Omar en Sarah?

- a) Een snackbar
- b) Een Frans restaurant
- c) Een Italiaans restaurant
- d) Een Japans restaurant

3) Hoe gaan Omar en Sarah naar het restaurant?

- a) Met de auto
- b) Met de fiets
- c) Met de trein
- d) Lopend

4) Wat bestelt Omar?

- a) Een pizza met ananas
- b) Spaghetti met champignonsaus
- c) Een biefstuk
- d) Een pizza met champignons

5) Wat vindt Sarah in haar spaghetti?

- a) Een haar
- b) Een vlieg
- c) Een nagel
- d) Niets

6) Hoe lang duurt het voordat het eten wordt gebracht?

- a) Een uur
- b) Een kwartier
- c) Een half uur
- d) Twee uur